

LED it go

Door Allert Bolhuis

Na heetste zomer ooit gemeten moesten we vroeger dan ooit weer beginnen met onze edele sport. Sommigen van ons begonnen dan ook al aan de trainingsarbeid terwijl het in de zaal veel te warm was. Sjors vond z'n vorm na één keertje een balletje slaan goed genoeg en Peter zien we nooit voordat de R in de maand is.



Rogier deelde zijn goede vorm in de groepsapp mee met deze foto van z'n dochter Lotte.

We mochten op 6 september starten tegen Victory '55 uit Volendam. De dag dat Dennis 50 jaar aantikte. Dus Dennis ging niet mee maar ging kaasfonduen met z'n gezin. Je hoort het goed, de prioriteiten in het team beginnen te schuiven.



Gelukkig hebben we Arjen van der Grefte erbij in het team om dit soort ongemakken goed op te kunnen vangen. Peter, Arjen en ik werken allemaal op de Zuidas dus vertrokken we rechtstreeks uit werk naar het palingdorp.

Arjen mocht starten en pakte gelijk de eerste wedstrijd. Nog redelijk eenvoudig ook terwijl ik van Roumimper de laatste keer toch echt verloor. Maar nu kon ik hem ook de baas.

Met 5-5 de punten verdeeld en zowel Peter als ik 2 potjes.

Vrijdag 14 september. De maandag ervoor merkten we met onze wekelijkse training dat de vloer erg glad was. Germa en Eric onderuit dus moest er wat gebeuren. In het kader van vele handen werd de vloer rond een uurtje of 22u gedweild. Ja ja, op de knietjes en gaan. Mooi werk en ook met een goed resultaat.



We moesten spelen tegen Rapidity met Steven, Marco en Bas. Zeker Steven en Marco kennen Peter en ik al vanaf onze jeugd. Dennis verspilde er weinig moeite aan en sloeg iedereen in 3-en van tafel. Peter en ik beiden 2 en zo pakte we 7 puntjes.

Dinsdag 18 september. Uit tegen Amsterdam '78 toch nog in de Schoolstraat. Wanneer gaan ze nu eens weg uit dit krot, dat later vast prachtig wordt, maar dan mogen we er niet meer in omdat het woningen zijn van een rijke investeerder. Peter viel uit en Arjen en ik vertrokken weer met de auto van Arjen direct vanuit werk. Toch wel makkelijk zo'n parkeerplek van Arjen aan de Gustav Mahlerlaan.

We deden goede zaken tegen dit sterke team. Zij hadden al 19 punten na 2 wedstrijden maar wij wisten hier uit toch 4 punten te sprokkelen. Opnieuw liet Arjen z'n waarde zien en pakte een potje tegen shaky Luuk. Dennis 2 en ik ook 1. Hopelijk was dit onze laatste keer daar. Parkeren voor een hoop geld en douches uit het jaar kruik. Maar Dennis heeft alleen maar matties daar en bracht Judy Williams keurig thuis in de Bijlmer zodat ze haar taxi kon afbellen en nog een potje kon kijken. Die ik verloor, dat dan weer wel.

Vrijdag 28 september. Uit tegen DOV 3. Voor Dennis en Peter totaal nieuwe spelers. Ik had ooit wel tegen 2 gespeeld in 2010 in het seizoen met de jonkies uit team 1 maar kon het me niet eens goed meer herinneren.

Peter opgepikt thuis en via de A9 naar Heerhugowaard.

Mooie zaal heeft DOV. Met 37 zonnepanelen op het dak en een scherm waar de opbrengst wordt bijgehouden. Ze wekken nu hun eigen verbruik op en ook de zaalverlichting is vervangen door LED. Food for thought.

Genoeg duurzaam gelul. We kwamen om te plastic ballen. Met 2-8 pakten we weer voldoende puntjes. Ik maar 1 potje. Pruiboom had een toverservice waar ik geen grip op kreeg en teveel punten op verloor.

Vrijdag 5 oktober. Thuis tegen de nummers 1 Spaarne. We kenden deze mannen nog wel van eerdere treffers. Lastig team op kampioenskoers als Amsterdam blijft morsen.

Ik kon niet veel inbrengen maar gelukkig deed onze nieuwe troefkaart Arjen mee. Hij pakte Jasper Eenhoorn. Erg knap van hem. Peter won van Tim en zo pakten we toch nog 2 punten.

De mannen moesten met het OV terug en galant als Jos is bracht hij ze naar station Hoofddorp. Ver lopen naar de Zuidtangent anders.

Vrijdag 12 oktober. Weer thuis maar nu de return tegen Victory '55. Dit keer met Dennis en Peter. Het werd een warm avondje. Letterlijk dan vanwege de extreem warme weer. Leek wel zomer. Iedereen goed warm en dus werd er alleen in 3-en gewonnen of verloren. Op de laatste wedstrijd van Dennis na dan. Dennis had 1 game extra nodig om te winnen. Met 8-2 liepen we lekker op schema.

Nu 3 weken tafeltennis rust. Maar niet voor Dennis en mij. We liepen opnieuw de halve marathon van Amsterdam. Ik liep dit keer om hem uit te lopen omdat ik m'n kuit de laatste training voelde maar de extra rust zorgen voor een prima tijd. 1:45:43 en Dennis nog iets sneller 1:45:32. 11 seconden. Fitte Abraham.



In de tussentijd was m'n vader ook nog bezig om ook de laatste 21 lampen in onze kantine naar LED om te zetten. Ook de jaren '70 lampenkappen vervangen voor LED spotjes. De hele kantine verlicht nu met 160W.



Zaterdag 10 november. Uit tegen Rapidity. Peter viel uit omdat hij sinds deze week een schouderblessure heeft. Erg vervelend voor hem. Ook tennis ligt nu plat voor hem. Gelukkig wilde Niels invallen, want Arjen kon ook niet.

Rapidity had ons verzocht om 14:30u te beginnen ipv 16u. Op de dag zelf bleek dit het verzoek van SKF uit Veenendaal te zijn. Vanwege het geloof moeten deze heren uiterlijk om 24u weer thuis zijn. Ik verzijn het niet.

Marco Wittebrood moest tegen Niels maar was z'n batje kwijt. Pas nadat de verenigingsomroeper z'n werk had gedaan kwam dit batje tevoorschijn uit de

batcase van een clubgenoot. Geen actie van onze inval hooligan. Had immers gekund.
Niels won een game tegen Marcel en die mocht er zijn. Dennis pakte 3 potjes en ik samen met Dennis het dubbel. De leftie shuffle deed weer goede zaken. Jammer genoeg geen singles voor mij.
Aan het einde van de avond gaf Dennis aan dat dit z'n laatste seizoen is. Net 50 en al met tafeltennis pensioen. Even slikken.

Vrijdag 16 november. Thuis tegen Amsterdam '78. Raymond Marinus kwam met 2 invallers. Ze hebben een 5 mans team, maar 2 gebllesseerden en 2 die niet konden. Dan gaat het hard. Wij hadden Annika als invalster. Ze had er zin in, en dat is altijd leuk. Dennis wilde eigenlijk uitvallen, maar de call of duty was wederom te groot. Peter in de lappenmand en Arjen luisterde naar Al Gore over ons klimaat. Maar alleen luisteren is niet voldoende.....

Dennis won al z'n potjes. Ook van Raymond in 3 games. Voor het eerst gewonnen van hem, en hoe. Knap gedaan. Losse armpjes nu het hoge woord er uit is. LED it go.
Annika bood prima weerstand tegen de invallers. Zelfs een potje in 5-en maar geen punten. Warmdraaien voor volgende week, want dan mag ze weer.

Dennis en ik het dubbel en ik de invallers. Wel goede kans tegen Raymond terwijl ik 0-2 achterstond. In 5-en onderuit.

6-4 gewonnen van de nummer 2 die ook geen kampioen willen worden, want dan kan Franky Meijer niet meer meedoen. Soms is het gewoon simpel.

Vrijdag 23 oktober. Thuis tegen DOV. De rode lantaarndragers. Maar voor mij niet minder lastig. Maar gelukkig deed Arjan weer mee, en Annika viel in.

Zowel Annika en Arjan deden goede zaken. Annika won zeer knap een potje van Niels Zonneveld waar ik opnieuw van verloor.

Arjan 2 en ik 1. Arjan en ik ook het dubbel.

Vrijdag 30 november. Uit tegen Spaarne. Spaarne had 4 punten tegen ons nodig en wij wilden onze huid zo duur mogelijk verkopen. De ouders van deze jongens van net 20 kwamen met bloemen en wij maakten daar wat grapjes over.

Dennis en ik wonnen opnieuw het dubbel. Inmiddels zijn we het gewend op elkaars voeten te staan of voor langs te lopen. Maar wel voorlopig de laatste keer helaas.

Ik won 2 potjes. Wel winnen bij de nummer 1 en 2 verliezen tegen de laatsten maar het ging lekker. Dennis sloopte in z'n laatste wedstrijd Jasper die bij elkaar net 9 punten haalde in 3 games.



Spaarne dus kampioen en wij dik gehandhaafd als nummer 3.



Spaarne schenkt prima Jopen bier dus we hadden er vrede mee. Op naar een nieuw seizoen, voor Peter, Arjan en mij dan. De ouwe blijft voortaan thuis.

Najaarscompetitie 2018 - Senioren Holland-Noord. Hoofdklasse - Poule A

Stand

Spaarne 3	10 - 70
Amsterdam '78 2	10 - 68
Nieuw Vennep 2	10 - 53
Victory '55 3	10 - 45
Rapidity 2	10 - 35
DOV 3	10 - 29

Dennis Moes 17/21	81%
Peter Tolen 11/15	73%
Allert Bolhuis 13/30	43%
Arjan van der Gref 5/15	33%